



ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της ΛΑ.ΣΥ. Ι.Ν. στη συνεδρίαση του Π.Σ. 21/4/18

ΘΕΜΑ: «Επικίνδυνες εξελίξεις στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και στα Βαλκάνια»

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων υπάρχουν και αναπτύσσονται έντονοι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις μεταξύ μεγάλων καπιταλιστικών κρατών και των μονοπωλίων που εκπροσωπούν.

Έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες πολεμικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η προκλητικότητα και η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης και της κυβέρνησής της συνεχώς εντείνεται και ανοικτά αμφισβητεί τα ελληνικά σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και συμβάλλει στο γκριζάρισμα του Αιγαίου.

Ανοικτό παραμένει το θέμα του καθορισμού των ΑΟΖ Ελλάδας – Αλβανίας στα θαλάσσια σύνορα στο Β. Ιόνιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αλβανία ακύρωσε τη συμφωνία για την ΑΟΖ αμέσως μετά την ένταξη της στο ΝΑΤΟ.

Η ελληνική αστική τάξη και η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς και τα άλλα αστικά κόμματα προβάλλουν τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας δήθεν ως παράγοντα σταθερότητας, δίνουν ολοένα και περισσότερες στρατιωτικές βάσεις και διευκολύνσεις στους αμερικανοΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστές επιδιώκοντας μεγαλύτερο μερίδιο στο μοίρασμα αγορών και κερδών. Έτσι εμπλέκουν ακόμα περισσότερο την Ελλάδα σε πολεμικούς κινδύνους.

Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να λύσει το θέμα με τον αλυτρωτισμό και το όνομα του κράτους των Σκοπίων γίνεται για να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και να ολοκληρωθεί η περικύκλωση της Ρωσίας.

Με την επίθεσή τους στη Συρία, οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία, με τη στήριξη και την ανοχή των άλλων κρατών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ματώνουν για μια ακόμη φορά τους λαούς της περιοχής, καταστρέφουν και διαμελίζουν κράτη, αξιοποιώντας κατασκευασμένα στοιχεία και προσχήματα. Πραγματικός τους στόχος είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών δρόμων, των σφαιρών επιρροής. Αυτός ο στόχος τους φέρνει σ' αντιπαράθεση μ' άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και περιφερειακές δυνάμεις, με κυβερνήσεις που δεν τους είναι αρεστές, γιατί υπηρετούν ανταγωνιστικά σχέδια.

Η όξυνση των ανταγωνισμών, σε συνδυασμό με την τεράστια συγκέντρωση αντιμαχόμενων πολεμικών δυνάμεων στην περιοχή, φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς τόσο της περιοχής, όσο και

όλου του κόσμου. Θα αυξησει ακόμη περισσότερο τα κύματα των προσφύγων και ξεριζωμένων, για τους οποίους οι θύτες – κυβερνήσεις και ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί – χύνουν κροκοδείλια δάκρυα.

Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί τη διέξοδο, όταν το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και του κέρδους δεν μπορεί να λύσει διαφορετικά – με εμπορικούς “πολέμους” και αντιλαϊκά μέτρα - τα τεράστια αδιέξοδά του. Αποτελεί τη συνέχιση της πολιτικής που βυθίζει τους λαούς στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί μπλέκει τη χώρα ακόμη πιο βαθιά σ’ αυτό το μακελειό, για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου, που διεκδικεί συμμετοχή στη μοιρασιά της λείας και των αγορών. Συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Παίζει ρόλο σηματοφόρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Έχει μετατρέψει τη χώρα σε ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο, έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση και επέκταση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στην Ελλάδα. Συνεργάζεται στρατιωτικά με κράτη – δολοφόνους, όπως το Ισραήλ. Προσπαθεί συστηματικά να εξωραΐσει τον αμερικάνικο και ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό.

Αποτελεί τεράστια κοροϊδία ο ισχυρισμός ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θωρακίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για τον πρόσθετο λόγο της διαταραχής των σχέσεων Τουρκίας – ΝΑΤΟ. Άλλωστε, η όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας αποτελεί κομμάτι των συνολικότερων εξελίξεων στην περιοχή. Για λογαριασμό των συμφερόντων της δικής της αστικής τάξης, η Τουρκία παζαρεύει τις σχέσεις της τόσο με το ΝΑΤΟ, όσο και με τη Ρωσία.

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι παράγοντες ανασφάλειας, αποσταθεροποίησης κι αλλαγής συνόρων. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Δεν νοιάζονται για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Νοιάζονται μόνο για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Κι αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές στην ιστορία. Η κυβερνητική πολιτική της λεγόμενης “γεωστρατηγικής αναβάθμισης” το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και τις πιθανότητες εμπλοκής του σ’ έναν γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Τώρα χρειάζεται λαϊκός ξεσηκωμός. Ο λαός μας πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει μεγάλο τίμημα, για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου. Δεν πρέπει να πληρώσει με νέες περιπέτειες και μεγάλους κινδύνους για την καπιταλιστική κερδοφορία, αφού αυτό επιδιώκεται μέσω των επεμβάσεων και των πολέμων.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να κλείσει η βάση της Σούδας κι όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα, για να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες από αποστολές εκτός συνόρων, για την αποδέσμευση της χώρας μας απ’ το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Με την αλληλεγγύη και την κοινή τους πάλη να ορθώσουν τείχος στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, να βάλουν στο στόχαστρο το σάπιο σύστημα που γεννά φτώχεια, κρίσεις, πολέμους.

Κέρκυρα 19/4/18

Θ. Γουλής
Γ. Κορφιάτης