



Κέρκυρα, 13.07.2018

**Επερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιονίος Πολιτεία»
κ. Σπύρου Σπύρου προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.
Θόδωρο Γαλιατσάτο:**

«Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Κέρκυρας, στις εθνικές οδικές αρτηρίες του νησιού, τεράστια προβλήματα με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών»

Παρότι ελέχθησαν πολλά, παρότι η Κέρκυρα διασύρθηκε και δυσφημίστηκε το τελευταίο διάστημα τόσο πολύ σχετικά με την διαχείριση των σκουπιδιών και η κοινωνία αναγκάστηκε να βγει στους δρόμους για να σας πει «φτάνει πια», δεν θα παραμείνω σε αυτό το θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και για το μέλλον, αλλά δράττομαι της ευκαιρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου για να σας θέσω και άλλα θέματα, τρέχοντα, της καθημερινότητας, που απασχολούν, που αφορούν την Περιφέρεια και ενοχλούν και δυσκολεύουν τόσο την ζωή των πολιτών.

Με πραγματική λύπη αναγκαζόμαστε να καταθέσουμε την συγκεκριμένη επερώτηση προς την περιφερειακή αρχή καθώς θεωρούμε ότι θα έπρεπε για θέματα που τουλάχιστον στο παρελθόν θεωρούνταν αυτονόητα να είχαν προωθηθεί και ανακοινωθεί ενδεχομένως κάποιες παρεμβάσεις.

Και αναφερόμαστε στην εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Κέρκυρας, στις κεντρικές εθνικές οδικές αρτηρίες (Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, Εθνική Λευκίμμης κ.α.) καθώς και στον κίνδυνο που ελλοχεύει καθημερινά για τους οδηγούς που κινούνται σε αυτές από την κακή ή τη μη λειτουργία των σηματοδοτών επί μέρες.

Δημόσιο ΚΤΕΟ

Ειδικότερα, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Δημόσιο ΚΤΕΟ της Κέρκυρας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία δημόσια ντροπή. Η εικόνα προσβάλλει το περιβάλλον, προσβάλλει τον θεσμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, απογοητεύει τους επισκέπτες φορολογούμενους πολίτες και τους εξοργίζει. Την επερώτηση κύριε Περιφερειάρχη δεν την υποβάλλουμε προκειμένου να λάβουμε ως απάντηση ότι έχετε δρομολογήσει κάποιες παρεμβάσεις καθώς η εικόνα αυτή υφίσταται επί δύο και πλέον χρόνια στο Δημόσιο ΚΤΕΟ.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι έχετε δει την εικόνα που επικρατεί εκεί και δεν έχετε κάνει ακόμη τίποτα για να την βελτιώσετε. Εκτός και αν σκόπιμα αφήνεται και αυτό το δημόσιο κτήριο και υπηρεσία να απαξιωθεί στα μάτια των πολιτών.

Η κατάσταση που επικρατεί στον άγλυο χώρο του οικοπέδου όπου στεγάζεται το Δημόσιο ΚΤΕΟ μπορεί με ευκολία να χαρακτηριστεί ως άθλια καθώς τα ξερόχορτα δεν έχουν κοπεί για τουλάχιστον 2 χρόνια, παλιά αντικείμενα και μηχανήματα σκουριάζουν πεταμένα εδώ και κει και γενικότερα μοιάζει ο περιβάλλον χώρος σαν χώρος παρατημένος, κλειστός. Και όμως, εκεί μπαίνουν οι πολίτες που πληρώνουν τους φόρους τους και που επιμένουν να επιλέγουν το Δημόσιο ΚΤΕΟ για να εξυπηρετηθούν.

Αποκαρδιωτική και απαξιωτική είναι όμως και η εικόνα εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του Δημοσίου ΚΤΕΟ, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Καμένες λάμπες, αποξηλωμένες πρίζες και επιτοιχία και επιταβάνια φωτιστικά, σοφάδες πεσμένοι, τρύπες στους τοίχους και αν τύχει και βρέξει τα νερά τρέχουν από παντού μέσα στους χώρους του ΚΤΕΟ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι υπάλληλοι εργάζονται και οι πολίτες έρχονται να ελέγξουν τα οχήματά τους.

Εξωραϊσμός εθνικών οδών, δρόμων και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών

Παρότι βρισκόμαστε στο μέσον της τουριστικής περιόδου με ιδιαίτερα φορτισμένη την ατμόσφαιρα από την συσσώρευση των χιλιάδων τόνων σκουπιδιών στους δρόμους, φαίνεται ότι η αδιαφορία, η αδυναμία και πως άλλως θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς, δεν μπορέσατε να αντιμετωπίσετε την εικόνα εγκατάλειψης των εθνικών δρόμων. Στα διαζώματα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, η βλάστηση έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο γεγονός το οποίο δυσκολεύει και δημιουργεί κινδύνους σοβαρούς για τους διερχόμενους οδηγούς. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Εθνική Λευκίμμης αλλά και σε άλλους δρόμους που τελούν υπό την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και που αποτελεί ζητούμενο ακόμη και η ύπαρξη φωτισμού σε αυτούς. Η εικόνα εγκατάλειψης όμως είναι ορατή.

Εξίσου σοβαρό ζήτημα αποτελεί και το θέμα της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στους δρόμους αυτούς που μία λειτουργούν και δέκα όχι. Σχετικά με το τελευταίο αυτό ζήτημα το οποίο θίγουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχαν ανάλογα προβλήματα και στο παρελθόν. Γι' αυτό και προχωρήσατε σε βελτιώσεις μέσω εργολαβιών όπως τα «έξυπνα φανάρια» κ.α. Ουδέποτε όμως είχαμε τόσα πολλά προβλήματα και η αλήθεια είναι ότι σε κομβικής σημασίας σημεία των δρόμων αρμοδιότητας της περιφέρειας σήμερα οι ζημιές παραμένουν χωρίς αποκατάσταση για 15 και πλέον ημέρες.

Το γεγονός αυτό θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών και πολύ συχνά συμβαίνουν ατυχήματα, ιδιαίτερα την παρούσα χρονική περίοδο όπου η κίνηση είναι αυξημένη στους δρόμους αυτούς.

Όλη αυτή η κατάσταση δυσφημίζει την Κέρκυρα μέσα από τους ίδιους τους επισκέπτες μας και ακυρώνει κάθε προσπάθεια διαφήμισης που επιχειρείται μέσα από τις τουριστικές εκθέσεις.

Στα πλαίσια αυτά, ερωτάσθε:

1. Αν δεν έχετε πρόθεση να κλείσετε το Δημόσιο ΚΤΕΟ, οφείλετε άμεσα να παρέμβετε. Και να μας πείτε σήμερα πότε θα γίνει αυτό.

2. Πιστεύουμε ότι κανείς περιφερειακός σύμβουλος δε θα έλεγε όχι στο να συνδράμει σήμερα με ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό προκειμένου να ευπρεπιστεί άμεσα ο περιβάλλον χώρος του Δημόσιου ΚΤΕΟ.
3. Πόσο ακόμη θα πρέπει να δυσφημιστεί το νησί μας και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχετε παρέμβει για τον εξωραϊσμό και το κόψιμο χόρτων των εθνικών οδικών αρτηριών;
4. Σχετικά με τους φωτεινούς σηματοδότες δώστε μας επιτέλους μία εξήγηση. Πιστεύουμε ότι αυτήν την απορία, την έχουν και όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι.