

Από την αρχή ξεκαθαρίζουμε πως η Λαϊκή Συσπείρωση αναγκάζεται να φέρει το θέμα αυτό προς συζήτηση στο Π.Σ αφού οι απαντήσεις, που έχει δώσει η κα Περιφερειάρχης σε σχετικές ερωτήσεις και της Λαϊκής Συσπείρωσης αλλά και άλλων συνδυασμών του Π.Σ. ,συσκότιζαν μάλλον παρά έριχναν φως στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.

Η κα Περιφερειάρχης , παρόλο που ήταν παρούσα σε όλες τις συσκέψεις – επίσημες και ανεπίσημες -- που έγιναν για το θέμα αυτό (π.χ. στη σύσκεψη που έγινε στις 30/10/2019 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος μαζί με τους δημάρχους και τους βουλευτές της Π.Ε. Κέρκυρας και στην οποία λήφθηκαν, πανηγυρικά και ομόφωνα, σοβαρότατες αποφάσεις) ήταν στις απαντήσεις της πολύ γενικόλογη, με υπεκφυγές και αοριστίες που δημιουργούσαν καινούρια ερωτηματικά παρά έλυναν τις απορίες μας.

Ερωτηματικά που αφορούσαν το ρόλο που προτίθεται να παίξει η ΠΙΝ για τη λύση του τεράστιου αυτού προβλήματος, το κόστος της μεταφοράς των ΑΣΑ στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Κοζάνης (ΜΕΑ) και πως αυτό θα επιμερισθεί, αν ο ΠΕΣΔΑ της ΠΙΝ θα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων, τουλάχιστο κατά το μέρος που αφορά την Π.Ε. Κέρκυρας, μετά την απόφαση για μεταφορά και πότε θα έρθει αυτό προς συζήτηση στο Π.Σ. καθώς και πάρα πολλά άλλα.

Ο δεύτερος λόγος που μας αναγκάζει να ζητήσουμε να γίνει αυτή η συζήτηση είναι η δημοσίευση, με ημερομηνία 23/12/2019 , στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης **με αριθμό 284558** των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Δυτικής Μακεδονίας & Πελοποννήσου, Ιονίων και Δυτ. Ελλάδος με τίτλο **«Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των τριών Δήμων της Κέρκυρας (Βόρεια, Νότια και Κεντρική Κέρκυρα), Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.»**. Η απόφαση αυτή, με μεγάλη κυνικότητα, ξεκαθαρίζει ορισμένα βασικά θέματα :

1. Ποιος θα πληρώσει το αβάστακτο κόστος της μεταφοράς.

Μεταφέρουμε αυτούσια την παράγραφο 34 της κοινής απόφασης των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας ,Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας :

«... 34. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του εξυπηρετούμενου Δήμου, η οποία θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά τέλη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί...» .

Είναι ξεκάθαρο πως το κόστος της μεταφοράς, ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ, θα υποχρεωθούν να το πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα της Κέρκυρας. Αλλά από τη πιο πάνω παράγραφο προκύπτει και το εξής άκρως απαράδεχτο και σχιζοφρενικό : Οι Κερκυραίοι υποχρεώνονται να αποδεχτούν το όποιο κόστος της μεταφοράς , αφού... « το ύψος της δαπάνης», δήθεν, « δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογισθεί...». Με άλλα λόγια μας ζητούν να τους υπογράψουμε λευκή επιταγή τώρα αλλά το ποσό θα το προσθέσουν αυτοί αργότερα !

2.Ο όγκος των ΑΣΑ που θα μεταφερθούν και η χρονική ισχύς της απόφασης.

« ... Η παρούσα απόφαση...», αναφέρει η κοινή απόφαση των 2 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, «...αφορά σε μεταφορά ποσότητας έως είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιους τόνους (23.700 t) αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας, στην προαναφερθείσα εγκατάσταση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με χρονική ισχύ έως την 31-12-2020...». Γίνεται ξεκάθαρο επομένως πως η ποσότητα των ΑΣΑ που θα μεταφερθούν αφορά περίπου μόνο το 1/3 της ετήσιας παραγόμενης

ποσότητας ΑΣΑ στην Κέρκυρα και όχι όλου του όγκου των παραγομένων ΑΣΑ, όπως η ανακοίνωση της σύσκεψης της 30/10/2019 εμμέσως πλην σαφώς άφηγε να εννοηθεί.

3. Τέλος η απόφαση ξεκαθαρίζει απόλυτα πως τα αποθηκευμένα σκουπίδια θα παραμένουν στην Κέρκυρα και θα διαιωνίζουν το πρόβλημα αφού «...**10. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τη διαχείριση των επί μακρόν αποθηκευμένων(δεματοποιημένων) αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των ΟΤΑ του θέματος...**».

Σε συνέχεια όλων αυτών γινόμαστε μάρτυρες αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις δημοτικές αρχές, ανάμεσα στους βουλευτές. Ανακοινώνονται συγκεντρώσεις φορέων. Ακούμε ασαφείς και διαφορετικές δηλώσεις, για το τι συζητούν και τι αποφασίζουν. Γινόμαστε θεατές σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων για το ποιος είναι ο νικητής ανακοινώνοντας κάθε φορά και κάτι καινούργιο πχ, χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, μεταφορά των δεμάτων (πότε σε δεύτερο χρόνο, πότε ότι θα μεταφερθούν τώρα) όλης της ποσότητας κλπ.

Γνωρίζουμε ότι το βασικότερο ρόλο στη Διαχείριση των ΑΣΑ ,έχει ο πρώτος βαθμός Τοπικής Διοίκησης. Όμως και η Περιφέρεια έχει το δικό της κομβικό ρόλο που συνδέεται με τον ΠΕΣΔΑ και τις χρηματοδοτήσεις.

Μάλιστα στις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, αναφέρεται καθαρά ότι ένα μεγάλο βάρος κόστους θα το καλύψει η Περιφέρεια δημιουργώντας έτσι και ένα κλίμα ευφορίας.

Οι θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης ,είναι διατυπωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επανελημμένα έχει τονίσει πως η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών,με σύγχρονους επιστημονικούς τρόπους που θα προστατεύουν την υγεία και το περιβάλλον , με το κόστος να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα πολιτικό μοντέλο της οικονομίας της αγοράς που εμπορευματοποιεί τα πάντα ,προσαρμόζεται και σχεδιάζει σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Η σημερινή τραγική κατάσταση είναι αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών τοπικών αρχών και κυβερνήσεων διαχρονικά. Τα κέρδη είναι πολλά και τα συμφέροντα τεράστια. Συμφέροντα που εξυπηρετεί πλήρως σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ που με τον αναπτυξιακό νόμο που πέρασε στην βουλή ολοκληρώνει από εκεί που την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ ,την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Προχωράει συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης προσαρμοσμένο όμως στα σχέδια και τις απαιτήσεις των επιχειρηματιών ανοίγοντας και την πιθανότητα της καύσης. Τα ίδια αυτά συμφέροντα εξυπηρετούν σήμερα και στην Κέρκυρα, όσοι με μεγάλα λόγια και πανηγυρισμούς παραδίδουν, ουσιαστικά, την διαχείριση των ΑΣΑ στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο έναντι βαρύτατου κόστους που το φορτώνουν στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων του νησιού.

Αντιλαμβανόμαστε ,ότι τα σχέδιά τους ,τα προωθούν πατώντας στην αγωνία των Κερκυραίων να μην ξαναζήσουν τις απαράδεκτες καταστάσεις με τα σκουπίδια στους δρόμους. Με τη σιγουριά ότι απέναντι στις προηγούμενες τραγικές καταστάσεις οι δημότες ,θα μπουν στη λογική “δε ρωτάμε τίποτα”.

Επισημαίνουμε ότι, απαιτώντας ουσιαστικές, σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις, για το συνολικό σχέδιο της διαχείρισης , διεκδικώντας τους καλύτερους όρους για τους δημότες , δε σημαίνει ότι θέλουμε τα σκουπίδια στους δρόμους. Αυτό είναι ένα εκβιαστικό δίλημμα ,το οποίο χρησιμοποιείται με κυνισμό ,προκειμένου να περάσουν τα πάντα αδιαμαρτύρητα.

Η περιφερειάρχης έχει υποχρέωση και ευθύνη, να ενημερώσει το Π. Σ , και τον Κερκυραϊκό λαό για όσα σχεδιάζονται , ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει, τι θα χρηματοδοτήσει, από ποια προγράμματα, με ποιο χρονοδιάγραμμα, τι και πότε θα γίνει με τον ΠΕΣΔΑ, ποιο είναι το

συνολικό σχέδιο για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση πως θα χρηματοδοτηθεί και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Ανεξάρτητα ,από το ότι εμείς έχουμε καθαρό , ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει τη δύναμη να παρέμβει και να πει ένα μεγάλο ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή,

Ανεξάρτητα, αν έχουμε πλήρη γνώση της υποταγής σας στην κυβερνητική πολιτική και για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ανεξάρτητα ,από το γεγονός ότι εμείς διαφωνούμε να χρυσοπληρώνουν οι δημότες, τη διαχείριση των απορριμμάτων όπως και κάθε άλλη υπηρεσία ,η οποία αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του κράτους που τους φοροληστεύει ,

θεωρούμε αναγκαία τη συζήτηση, την τοποθέτηση και τις θέσεις όλων των συνδυασμών στο ΠΣ και **απαιτούμε από την περιφερειακή αρχή ,πλήρη ενημέρωση για το συνολικό σχεδιασμό της.**