



Κέρκυρα, 16.10.2020

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Περιφερειακού μας Συμβουλίου παρακάτω σας στέλνουμε θέμα και εισήγηση του επικεφαλής της παράταξής μας προκειμένου να ενταχθεί προς συζήτηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του σώματος.

Θέμα: «Δημιουργία νέου σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου στην Κέρκυρα»

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή, με αβεβαιότητες, προκλήσεις αλλά και με νέες κοινωνικές αναγκαιότητες. Η κλιματική αλλαγή μας επιβάλλει να αναθεωρήσουμε πολιτικές και κοινωνικές συμπεριφορές. Το περιβάλλον οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το προστατεύσουμε. Η υγειονομική κρίση με τη μορφή της πανδημίας έχει προκαλέσει παγκόσμιες ανατροπές και η οικονομία χρειάζεται να εδράζεται σε πιο στέρεες βάσεις. Ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί λόγω της έκρηξης του τουρισμού. Η ύπαιθρος έχει εγκαταλειφθεί ενώ έντονες και εμφανείς είναι οι παρενέργειες από την έλλειψη μιας ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, είναι ανάγκη να επενδύσουμε στη νεολαία μας, να επενδύσουμε στην παιδεία, να επενδύσουμε στον αθλητισμό τα οποία αμφότερα κάνουν επίκαιρο και ουσιαστικό το απόφθεγμα νους υγιής εν σώματι υγιές.

Είναι αλήθεια ότι απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα υποδομές οι οποίες φτιάχτηκαν στο παρελθόν και μέχρι στιγμής έχουμε σταθεί τυχεροί που δεν έχουν σημειωθεί στην Κέρκυρα μεγάλες φυσικές καταστροφές συγκριτικά με τα άλλα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χωρίς να παραβλέπω τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη η Κέρκυρα από τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς το Σεπτέμβρη του '43 που στέρησαν την πόλη από εμβληματικά κτήρια.

Παρά ταύτα, η απουσία απαραίτητων υποδομών για την ποιοτική βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Κέρκυρας είναι μια πραγματικότητα η οποία αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων. Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Κέρκυρα πριν δύο μήνες, μου δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξω την ανάγκη τριών σημαντικών προτεραιοτήτων για την Κέρκυρα. Πρώτον, την επείγουσα ανάγκη για φροντίδα και συντήρηση των δύο φρουριών μας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο

σχεδιασμό. Δεύτερον, το έργο της ύδρευσης της Κέρκυρας ως απαραίτητο για την βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού η οποία φυσικά σχετίζεται άμεσα και με την οικονομική ανάπτυξη. Τρίτον, την ανάγκη υγειονομικής αποκέντρωσης που δίνει την δυνατότητα για επίλυση των προβλημάτων και των θεμάτων εγγύτερα στην Περιφέρεια κάτι το οποίο κατέδειξε με τον πλέον εμφανή τρόπο η πανδημία του covid 19. Είπα όμως ακόμη, ότι υπάρχουν θέματα που σύμφωνα και με την εμπειρία μου, θα πρέπει να δρομολογούνται από την ίδια την κοινωνία μέσα από την εκπροσώπησή της από τους αιρετούς πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα συλλογικά όργανα ενός τόπου, μέσα από την συνεννόηση, σχεδιασμό, προγραμματισμό για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους.

Τέτοια θέματα υπάρχουν πολλά, και δεν αγνοώ τις ανάγκες οι οποίες είναι πολλές. Επίσης δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς την γραφειοκρατία η οποία ίσως αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια. Όμως, η διαφανόμενη ύπαρξη πόρων μέσα από το νέο Πρόγραμμα την Προγραμματική Περίοδο 2021-27 οφείλει να μας βρει προετοιμασμένους .

Επί του παρόντος, λοιπόν, μένω σε δύο ανάγκες που θεωρώ απαραίτητες για την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις καθότι οι όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα ή προγραμματίζεται να γίνουν, έχουν αποσπασματικό και εμβλωματικό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είναι ώρα να μελετηθεί, να σχεδιαστεί και να δρομολογηθεί η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου το οποίο να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του τόπου. Το νέο Αθλητικό Κέντρο είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί στα όρια του ιστού της πόλης και νομίζω ότι υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι προς τούτο, όπως για παράδειγμα στην περιοχή εγγύς της διαδρομής που έχει δρομολογηθεί το έργο παράκαμψης Τρία Γεφύρια - Βρυώνη. Με αυτόν τον σχεδιασμό, θα μπορέσει συγχρόνως να απελευθερωθεί ένας τεράστιος χώρος που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή το υπάρχον Εθνικό Αθλητικό Κέντρο το οποίο παρεμπιπτόντως είναι γνωστό ότι έχει εξαντλήσει τις αντοχές του σε επίπεδο υποδομής. Ο χώρος αυτός μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων που θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους της Μέσης και Νότιας Κέρκυρας και θα ανακουφίσει την πόλη από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που σήμερα την καθιστά αφιλόξενη. Παράλληλα, θα δώσει λύση και στην ανάγκη στάθμευσης των ταξιδιωτών, που είναι επίσης εμφανής καθότι ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το αεροδρόμιο του νησιού.

Εάν δεν υπάρξει κάποιος σχεδιασμός και προγραμματισμός στην κατεύθυνση αυτή, θα βαδίζουμε ξανά ως διαχειριστές μικροπαρεμβάσεων και θα παραμείνουμε θύματα της καθημερινότητας που καθηλώνει την όποια πρωτοβουλία για κάτι μεγαλύτερο και κάτι ουσιαστικό.

Είναι γεγονός ότι το ΕΣΠΑ 2014-20 ατύχησε να αφήσει κάτι μεγάλο και σημαντικό ως έργο στην Κέρκυρα και η υγειονομική κρίση με την επακόλουθη οικονομική κρίση εξέτρεψε τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις σε άλλες επενδύσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι κανένα νέο μεγάλο έργο να μην εκτελείται στα Ιόνια Νησιά

και μεταξύ αυτών και στην Κέρκυρα. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει εργοτάξιο σε λειτουργία για την κατασκευή μεγάλου έργου. Είναι ώρα να μην αφήσουμε να χαθεί και άλλη ευκαιρία και να δούμε το μέλλον αναλαμβάνοντας και τη δική μας ευθύνη, μη περιμένοντας ως θεατές άλλοι να κάνουν επενδύσεις και άλλοι να σχεδιάζουν για εμάς.

Προς τούτο, η συνεννόηση και η συνεργασία όλων είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Προτείνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να λάβει καταρχήν απόφαση για δημιουργία νέου σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου στην Κέρκυρα.

Προτείνω το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα να διερευνήσουν τη δυνατότητα ύπαρξης μελέτης για την κατασκευή ενός τέτοιου κέντρου και να ερευνηθεί η αξιοποίηση του υπάρχοντος Εθνικού Αθλητικού Κέντρου στην κατεύθυνση που προτείνω και δει επ' ωφελεία των πολιτών.

Ο ρόλος της δημοτικής αρχής για το ζήτημα αυτό είναι προφανές ότι είναι σημαντικός και γι' αυτό θα πρέπει η περιφερειακή αρχή να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και να συνεργαστεί στενά για να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος.