

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1ου Θέματος

ΘΕΜΑ: Η θωράκιση του συστήματος Υγείας και η προστασία της υγείας του λαού στα νησιά μας. Άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ιονίων νήσων .

Τώρα, πριν η εξάπλωση της πανδημίας πάρει ακόμη πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις, η κυβέρνηση οφείλει να κάνει τα αυτονόητα: Προσλήψεις γιατρών και υγειονομικών για να θωρακιστούν τα δημόσια νοσοκομεία, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, μαζικά τεστ στους χώρους δουλειάς, για να μπει φρένο στη μαζική εξάπλωση του ιού. Η ευθύνη γι' αυτά είναι όλη δική της!

Τώρα, πριν η εξάπλωση της πανδημίας πάρει ακόμη πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις η περιφερειακή αρχή οφείλει να κάνει τα αυτονόητα: Εποπτεία και έλεγχο στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αθλητικούς χώρους, λιμάνια κλπ. Μαζικά τεστ στους εργαζόμενους στην περιφέρεια, μέτρα για την προστασία των μαθητών στα ΜΜΜ.

Τώρα το περιφερειακό συμβούλιο Ι. Νήσων να διεκδικήσει από την κυβέρνηση πρόσληψης μόνιμου υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των νησιών μας, προσλήψεις με μόνιμο προσωπικό στην Περιφέρεια στις Δ/νσεις Υγείας. Να συστρατευτεί με τον αγώνα του λαού για την προστασία της Υγείας, του εισοδήματος και των εργασιακών του δικαιωμάτων .

Με το δεύτερο «κύμα» της πανδημίας, το οποίο ήταν προβλέψιμο και αναμενόμενο, αποδείχτηκε ότι οι κυβερνήσεις, θέτοντας σε προτεραιότητα -όπως υπαγορεύει η στρατηγική της ΕΕ- τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, την εμπορευματοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και την τήρηση των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων στη λογική του «κόστους - οφέλους», πήραν μέτρα που ενίσχυσαν τη διασπορά της νόσου και ταυτόχρονα σχεδόν κανένα μέτρο ενίσχυσης των δημόσιων συστημάτων Υγείας σε υποδομές και προσωπικό. Κανένα μέτρο ενίσχυσης σε προσωπικό των διευθύνσεων Υγείας στην Περιφέρεια και στους Δήμους

Ο χρόνος μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κύματος της πανδημίας δεν αξιοποιήθηκε για να γίνουν μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, να αναπτυχθούν νέες κλίνες ΜΕΘ, να εφαρμοστούν μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς της νόσου, να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και τα τεστ διάγνωσης του κορονοϊού.

Έτσι ουσιαστικά η ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων για τις ανάγκες της πανδημίας γίνεται με αφαίρεση κλινικών, τμημάτων, κλινών ΜΕΘ και προσωπικού για νόσους που δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό, μετατρέποντας τα δημόσια συστήματα Υγείας σε συστήματα της «μιας νόσου».

Αποκλείουν από χειρουργεία και άλλες ιατρικές εξετάσεις και εκθέτουν σε κινδύνους χιλιάδες ασθενείς με χρόνιες νόσους, καρκινοπαθείς κ.λπ., με σοβαρό το ενδεχόμενο της επιδείνωσης της υγείας τους από τη μη ικανοποίηση των αναγκών τους. Αυτοί οι ασθενείς προστίθενται στους χιλιάδες αποκλεισμένους του πρώτου «κύματος» της πανδημίας με δεδομένη την επιπλοκή και επιδείνωση της υγείας τους.

Σε αυτήν τη δίνη βρίσκονται και τα νησιά μας . Με τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας χωρίς το αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό, χωρίς τις αναγκαίες κλίνες ΜΕΘ , χωρίς τη δυνατότητα μαζικών τεστ, με στοιβαγμένους μαθητές στις σχολικές αίθουσες, με στρωμωγμένους μαθητές σε λεωφορεία ή ταξί, με ανεπαρκές προσωπικό στην περιφέρεια για να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους, με αλληπάλληλες καταγγελίες από τα σωματεία των εργαζομένων για την απουσία μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς

Την ώρα που το δεύτερο κύμα της πανδημίας φέρνει στο προσκήνιο όλη αυτήν την πραγματικότητα, το παραμύθι της κυβέρνησης ότι «ενισχύσαμε το ΕΣΥ» αλλά υπάρχουν «πεπερασμένες δυνατότητες» είναι παραπάνω από προκλητική.

Η γύμνια δεν μπορεί να κρυφτεί, παρά τον διθυραμβικό τόνο για τις 3.399 απλές κλίνες Covid, που αρπάχτηκαν από άλλες νόσους μαζί με το προσωπικό τους, για τα μόλις 1.038 κρεβάτια ΜΕΘ (ακόμα κι αν δεχτούμε τους κυβερνητικούς λογαριασμούς), στα οποία αναφέρθηκε ότι ...θα προστεθούν μόλις 57 μέχρι τέλος του έτους, όλα από δωρεές, για την εξίσου ψευδεπίγραφη «ενίσχυση» της ΠΦΥ που καταρρέει κάτω από τις τεράστιες ελλείψεις και τις νέες μετακινήσεις προσωπικού προς τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία.

Η γύμνια δεν μπορεί να κρυφτεί, όταν λείπουν μέχρι και γάντια, για τη δημοσίευση εδώ και ένα χρόνο 4 προκηρύξεων θέσεων χωρίς να έχει προσληφθεί ακόμη κανείς, για τις προσλήψεις 3.160 συμβασιούχων νοσηλευτών όταν λείπουν πάνω από 20.000 μόνιμοι.

Η γύμνια και η προκλητικότητα δηλώσεων από το προηγούμενο lock down δεν μπορούν να κρυφτούν ούτε στα νησιά μας όταν ακόμα περιμένουμε την επαναλειτουργία της ΜΕΘ στην Κεφαλονιά, όταν μεταφέρονται ασθενείς από το νοσοκομείο Ιωαννίνων στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όταν η ΠΦΥ καταρρέει κάτω από τις τεράστιες ελλείψεις και τις νέες μετακινήσεις προσωπικού προς τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και τους ελέγχους στο ρόλο του ΕΟΔΥ.

(Αναλυτικά θα τοποθετηθούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Α.Σ ανά Π.Ε)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της τακτικής του «ακορντεόν», δηλαδή η καραντίνα θα «ανοιγοκλείνει» προκειμένου να αποσυμπιέζεται τότε το σύστημα Υγείας και τότε η «αγορά».

Τα «όρια του δημόσιου συστήματος Υγείας» ή ότι τα όριά του είναι «πεπερασμένα» όπως επικαλείται η κυβέρνηση δεν τα καθόρισε το σύστημα Υγείας από μόνο του. Δεν πέσανε από τον ουρανό. Τα τελευταία χρόνια πρωτοστάτησαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργηθούν 10.000 κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία με το κριτήριο της «αγοράς», ότι υπήρχε «χαμηλή πληρότητα».

Ότι είναι αντιπαραγωγικά και κοστοβόρα, συνεπώς και σπατάλη για τον κρατικό προϋπολογισμό. Με την ίδια αντίληψη προχώρησαν στο κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων ή στο δραστικό περιορισμό τους με κατάργηση τμημάτων και κλινικών, γιατί ήταν «σε

κοντινούς νομούς» και οι ασθενείς μπορούν να «εξυπηρετηθούν» από λιγότερα νοσοκομεία και κλινικές και έτσι θα εξοικονομηθούν «κονδύλια που θα διατεθούν για τη βελτίωση του συστήματος Υγείας». Τα ίδια έκαναν και με τις καταργήσεις ή συγχωνεύσεις των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ γιατί «στην ίδια περιοχή ή μια επικάλυπτε την άλλη».

Οι περιφερειακές αρχές διαχρονικά έχουν τεράστια ευθύνη για το πέρασμα αυτής της πολιτικής μένοντας βουβοί στην εκάστοτε κυβέρνηση και βάζοντας πλάτη στο πέρασμα του συστήματος Υγείας από την ευθύνη του κράτους στην ατομική ευθύνη μέσω της ΤΔ. με δωρεές, ερανηικούς λογαριασμούς, τηλεϊατρική και επιδόματα. Η ευθύνη αυτή δεν κρύβεται με ψευτοαντιπαραθέσεις ανάμεσα στην Περιφερειακή Αρχή της κας Κράτσα (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ) και της ΑΝΑΣΑ (ΣΥΡΙΖΑ) στην πλάτη του λαού.

Την «ατομική ευθύνη» επικαλείται μονότονα η κυβέρνηση, κουνώντας προκλητικά το δάχτυλο και απειλώντας το λαό ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος εάν παραταθεί το λοκ ντάουν, την ατομική ευθύνη επικαλείται ως κασετόφωνο και η περιφερειακή αρχή δηλώνοντας πάντα έτοιμη και σε εγρήγορη παίζοντας όλοι με την υγεία του λαού.

Η κυβέρνηση ασθμαίνοντας και κατόπιν εορτής θυμήθηκε να κάνει προσλήψεις σε Διευθύνσεις Υγείας, φυσικά προσωρινές και με το σταγονόμετρο, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες τρέχουν να κάνουν τώρα τεστ στους εργαζόμενους και κάποιες απολυμάνσεις πάντα με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Ακόμα και σήμερα η περιφερειακή Αρχή αρνείται την αύξηση των κονδυλίων για την ασφαλέστερη μεταφορά των μαθητών επικαλούμενη "ότι τόσα μας δίνει το Υπουργείο"

Στο προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο και πριν το ξέσπασμα του 2^{ου} κύματος θέσαμε ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς και ζητήσαμε ενημέρωση και άμεσα μέτρα. Μας απαντήσατε ότι όλα προχωράνε μια χαρά, δηλώσατε ικανοποιημένοι από την ενίσχυση του συστήματος Υγείας, από την ισορροπία που καταφέρατε σε κρούσματα και οικονομία και κρυφτήκατε κάτω από τη συντεταγμένη στάση σας με τις κατευθύνσεις του Υπ. Πολιτικής προστασίας.

Η ζωή σας διαψεύδει και οι ευθύνες σας είναι μεγάλες. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλα και κούφια λόγια, διαπιστώσεις και υποσχέσεις. Οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθούν και πέρα από το ωράριό τους με απλήρωτες μέχρι σήμερα υπερωρίες, όμως αυτό αντικειμενικά δεν καλύπτει τις αναγκαιότητες των απαραίτητων ελέγχων.

Η περιφερειακή αρχή Ιονίων νήσων, που διατυμπανίζει ότι είναι στη «πρώτη γραμμή» της μάχης κατά της πανδημίας και ότι η προστασία της δημόσιας υγείας δεν έχει παρέμβει προληπτικά για να αποτραπεί η διασπορά του κορονοϊού, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων νήσων, καλεί την περιφερειακή αρχή σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, να οργανώσουν άμεσα μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους

Μέσω της διεύθυνσης υγείας της περιφέρειας να πραγματοποιήσει ελέγχους σε όλες τις ιδιωτικές δομές υγείας για τον αν τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανθρώπους που

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και στα Ορφανοτροφεία .Ελέγχους σε Παιδικό Σταθμό Δημόσιο η Ιδιωτικό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής Κλειστό Αθλητικό χώρο Δημόσιο η Ιδιωτικό.

Αύξηση του κόστους για τα Μέσα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους ειδική μέριμνα για τους μαθητές της ειδικής αγωγής.

Παράλληλα να αξιώσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στην προμήθεια των ανάλογων μέσων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της περιφέρειας Ιονίων νήσων, φυσικά και όλης της χώρας και παράλληλα στην επίταξη όλων των ιδιωτικών μονάδων υγείας και των διαγνωστικών κέντρων και να ενταχθούν κάτω από ενιαίο κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Οι περιφερειακοί Σύμβουλοι

Γκιςγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ., Κολυβά Ε., Μπαλού Α. Χαραλάμπους Μ..