

Επερώτηση: Σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στη θέση Λίβας Ζακύνθου.

Άλλο ένα Αιολικό Πάρκο “ξεφυτρώνει” στα Νησιά του Ιονίου, αυτήν τη φορά στην Ζάκυνθο. Από τις τοπικές εφημερίδες μαθαίνουμε, ότι «..ο πρώτος αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη **Ζάκυνθο** πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή Λίβα Ζακύνθου και θα είναι δυναμικότητας 2,4 MW. Τη σχετική **άδεια** υπέγραψε στις 27 Ιουλίου 2021 ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιόνιων νησιών, Νίκος Παπαθανασίου σε εφαρμογή του νόμου 4203 που ισχύει από το 2013 και απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης με ημερομηνία 18/ 6/ 2007....».

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι « κεραυνός εν αιθρία». Αποτελεί πλευρά της στρατηγικής πολιτικής επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, της λεγόμενης «πράσινης ανάπτυξης». Στόχος βέβαια δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, η ισόρροπη ανάπτυξη και άλλα εύηχα, με τα οποία βομβαρδίζεται συνεχώς ο λαός από εταιρείες και το πολιτικό τους προσωπικό. Στόχος είναι η κερδοφορία των ομίλων και οι ενεργειακοί ανταγωνισμοί της ΕΕ.

Η απελευθέρωση της Ενέργειας η οποία έχει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύεται με την συνεχή και τεράστια **αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος** την τελευταία δεκαετία, που έχουν αυξηθεί πάνω από 150%! **Με την άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών** και τοποθέτησή τους σε όποια βουνοκορφή και κορυφογραμμή έχει μείνει προς το παρόν ακάλυπτη ,με την δημιουργία ή ενίσχυση πλημμυρικών φαινομένων με την καταστροφή του περιβάλλοντος και άλλων τομέων της οικονομίας.

Το Αιολικό Πάρκο στην Ζάκυνθο χωροθετείται στην ίδια περιοχή που έχει χωροθετηθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν έχει έρθει σε γνώση ή συζήτηση στο Π.Σ .,ελέω του νέου περιβαλλοντοκτόνο νόμου που ψήφισε η ΝΔ. την άνοιξη και δίνει τη δυνατότητα επιχειρηματικής δράσης, όπως εγκατάσταση αιολικών πάρκων και ξενοδοχειακών μονάδων σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές «Natura», κάνει τυπική διαδικασία την αδειοδότηση τέτοιων επενδύσεων, παραδίδει σε ιδιώτες την επιτήρηση των εργασιών εγκατάστασης και της λειτουργίας τους. Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει!

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής αυτής έχουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές, που συνήθως από τη μία αποποιούνται την ευθύνη λέγοντας «δεν αποφασίζουμε εμείς» και από την άλλη βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιχειρηματικούς ομίλους, κάνοντάς τους διάφορες εξυπηρετήσεις και παίζοντας το παιχνίδι των «ανταποδοτικών» . Υπηρετούν την λογική «Ενέργεια εμπόρευμα και όχι αγαθό», την υποταγή της ανάπτυξης της επιστήμης και των δυνατοτήτων της χώρας στην ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδος.

Είναι γνωστή η θέση της Περιφερειακής Αρχής (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ) και η συμφωνία της με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά μας ,όπως ακριβώς σχεδιάζουν οι επιχειρηματίες και η κυβέρνηση. Γνωστή είναι επίσης και η δική μας διαφωνία από την άποψη ότι «Η Ενέργεια είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα». Η πείρα όμως από την ασύδοτη και άναρχη εγκατάσταση στα νησιά μας είναι τραγική και δημιουργεί τεράστιες ευθύνες.

### **Επερωτάται η κ Περιφερειάρχης:**

- Ενημερώθηκε για τους περιβαλλοντικούς όρους της συγκεκριμένης εγκατάστασης;
- Συνοδεύουν την εγκατάσταση τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα ή θα έχουμε τις ίδιες επιπτώσεις με πλημμυρικά φαινόμενα όπως στην Κεφαλονιά
- Πως θα προστατευτούν οι δασικές εκτάσεις από τα έργα αυτά;
- Θα μπει φραγμός στην ασυδοσία και τη ληστρική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος από τους ιδιώτες με το νέο fast track νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ;
- Πως συσχετίζεται η εγκατάστασή του Αιολικού Πάρκου στον ίδιο χώρο που προορίζεται για την κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ;
- Πως εξασφαλίζεται η προστασία της Υγείας και των οικονομικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής

Οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γκισγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ., Κολυβά Ε., Μπαλού Α., Χαραλάμπους Μ..