

Χωρίς Αθλητικές Υποδομές και η Ζάκυνθος. Οι υποσχέσεις για σύγχρονο αθλητικό κέντρο, κλειστό γυμναστήριο και κολυμβητήριο, το Ενωσιακό Γήπεδο Γαϊτανίου κ.α παραμένουν χωρίς αντίκρισμα. Τι μέτρα θα πάρετε για την δημιουργία αθλητικών υποδομών στην Ζάκυνθο;

Πίσω από τα μεγάλα λόγια, για τη μεγάλη σημασία που έχει ο αθλητισμός για την υγεία, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια του πνεύματος, ιδιαίτερα των νέων, η έλλειψη υποδομών, η εγκατάλειψη των υπαρχόντων παρά τη μεγάλη προσπάθεια αθλητών και προπονητών δυσκολεύει όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει από υπουργούς και κυβερνήσεις για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, η πραγματικότητα όμως διαψεύδει τους διάφορους πανηγυρισμούς. Σε όλα τα νησιά μας, δεν υπάρχουν αθλητικές υποδομές οι οποίες να τηρούν τις προϋποθέσεις για τη σωστή άθληση των παιδιών.

Στη Ζάκυνθο, ο μοναδικός χώρος πραγματοποίησης προπονήσεων και αγωνισμάτων στίβου παραμένει το Δημοτικό Στάδιο. Το μισό κτίριο του πολυχώρου κάτω από τις κερκίδες του, όπου υπάρχουν αποδυτήρια και μπορούν να στεγαστούν πολλές δραστηριότητες, παραμένει «κλειδωμένο» λόγω ακαταλληλότητας από τους σεισμούς του 2018, στερώντας πολύτιμες υποδομές. Πρόκειται για κτίριο που ουσιαστικά δεν έχει συντηρηθεί από την κατασκευή του (1979 - 1980), με διαχρονική ευθύνη όλων των έως και σήμερα κυβερνήσεων, περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Αντίστοιχα, από το 2009 κρίθηκε ακατάλληλο και κατεδαφίστηκε - χωρίς ποτέ να κατασκευαστεί νέο - το κλειστό γυμναστήριο που στέγαζε άλλες αθλητικές δραστηριότητες (κάλυπτε ανάγκες μπάσκετ, βόλεϊ και άλλων αθλημάτων).

Το πρόβλημα είναι συνολικότερο στις αθλητικές υποδομές. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου είναι σε άθλια κατάσταση (αποδυτήρια, επικίνδυνες περιφράξεις, χλοοτάπητας κατεστραμμένος κλπ), για κλειστό γυμναστήριο χρησιμοποιείται ένα σχολικό γυμναστήριο, ενώ δεν υπάρχει δημόσια πισίνα, Κολυμβητήριο, στο νησί. Στη Ζάκυνθο μάλιστα, υπάρχει η πρωτοτυπία να διεξάγονται αγώνες στα σχολικά κτίρια νησιού.

Πρόκειται για υποδομές τις οποίες στερείται το κατά τ' άλλα «πλήρως ανεπτυγμένο» τουριστικά νησί, όπου οι ανάγκες άθλησης της νεολαίας και του λαού, όπως συμβαίνει και με άλλες ανάγκες, υπολογίζονται ως κόστος, δεν «χωρούν» στους σχεδιασμούς κυβερνήσεων και περιφερειακών - τοπικών

αρχόντων. Την ίδια ώρα, λόγω και του «μοντέλου ανάπτυξης» που ακολουθείται, τα ναρκωτικά «θερίζουν» , όπως επίσης η υποκουλτούρα και η λογική τύπου ...Λαγανά, μακριά από τα λαϊκά έθιμα και τον πολιτισμό του νησιού.

Όλα αυτά, την ώρα που γυμνάζονται χιλιάδες παιδιά, πολλά δε με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλαδικό ή ακόμα και διεθνές επίπεδο. Με τους γυμναστές, προπονητές και γονείς να κρατούν ανοικτό τον υπέροχο δρόμο του αθλητισμού για τα παιδιά τους.

Σε αντίθεση με την πολιτεία , προηγούμενες και σημερινές κυβερνήσεις, που τον κλείνουν με την πολιτική της υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης του αθλητισμού. Συνεχίζεται απαρέγκλιτα η πολιτική της εκχώρησής ενός ακόμα κοινωνικού αγαθού σε ιδιώτες, που κορυφώθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 , διανθισμένη με το διαχρονικό κυβερνητικό άλλοθι του κόστους και της αδυναμίας συντήρησης των εγκαταστάσεων, της απαλλαγής του κράτους από τα έξοδα κ.ο.κ.

Ο πραγματικός χρηματοδότης της κατασκευής ή της ανακαίνισης των αθλητικών εγκαταστάσεων, που είναι ο λαός, είτε είναι αποκλεισμένος από αυτές είτε υποχρεώνεται να πληρώσει αδρά στην περίπτωση που θέλει να κάνει χρήση αυτών.

Από την άλλη βάζει βαθεία το χέρι στην τσέπη αφού οι σύλλογοι από τις νησιωτικές περιοχές είναι πιο επιβαρυνμένοι για τις μετακινήσεις τους .

Μπροστά στα οξυμένα αυτά προβλήματα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις όπως και η σημερινή, η Περιφέρεια αλλά και όλες οι δημοτικές αρχές της Ζακύνθου, για να αποφύγουν τις ευθύνες τους διαχρονικά πετάνε το «μπαλάκι» των ευθυνών ο ένας στον άλλον, εμπαίζοντας τους συλλόγους και τον λαό της περιοχής.

Η συνήθης τακτική είναι:

Οι προγραμματικές Συμβάσεις ανάμεσα σε Περιφέρεια και Δήμο , για να καλύπτονται οι καθυστερήσεις του ενός ή του άλλου φορέα. Η πορεία σκοντάφτει σε εργολαβικές δυσκολίες ,καθυστερήσεις, μη πληρωμές κλπ, αποτέλεσμα της αποψίλωσης από προσωπικό Δήμου και Περιφέρειας και ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών.

Οι εγγραφές σε προϋπολογισμούς και ανακοινώσεις από χρόνο σε χρόνο: Στον προϋπολογισμό του 2022 της Περιφέρειας εγγράφηκαν 2 εκ. για το κλειστό Γυμναστήριο Ζακύνθου, δεν έγινε τίποτα, αφαιρέθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2023 και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νέα εγγραφή.

Η μη ιεράρχηση των αναγκών του λαού στην δέσμευση κονδυλίων: Για το Κολυμβητήριο Ζακύνθου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή εγγραφή σε κανέναν προϋπολογισμό μέχρι σήμερα.

Επερωτάται οκ. Περιφερειάρχης:

1. Έχει υπογράψει η Π.Ε. Ζακύνθου, Προγραμματικές Συμβάσεις με τον Δήμο Ζακύνθου: Για ποιες αθλητικές υποδομές; Σε ποια φάση βρίσκονται αυτές;

2. Ποιες αθλητικές υποδομές έχει αναλάβει αυτοτελώς η Π.Ε Ζακύνθου; Ποια είναι η εξέλιξη ;

3. Θα πάρετε μέτρα για την άμεση επαναλειτουργία του κλειστού προπονητηρίου του Δημοτικού Σταδίου ;

4. Ποια η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός σας για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου και Κολυμβητηρίου στην Ζάκυνθο;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γκισγκίνης Νίκος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Σοφός Παναγιώτης

12/6/24