



Περίοδος 2024-2028 / Επερώτηση 26^η

Οι μονάδες απεξάρτησης σε κίνδυνο. Πώς αντιδρά η Περιφερειακή αρχή;

Συντασσόμεθα πλήρως με τις θέσεις των φορέων ψυχικής υγείας και απεξάρτησης κατά του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση.

Με αυτό το νομοσχέδιο έρχονται να ισοπεδώσουν τη δημόσια ψυχική υγεία και απεξάρτηση, καταργώντας τα εναπομείναντα Ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, βάζοντας λουκέτο στο ΔΙΑΠΛΟΥ, τον δικό μας Διάπλου, το ΚΕΘΕΑ, το «18 ΑΝΩ» και στα υπόλοιπα θεραπευτικά προγράμματα καθώς και στα Κέντρα Πρόληψης: στη Κέρκυρα το “Νίκος Μώρος”, στη Λευκάδα το “Δίαυλος”, στη Ζάκυνθο τη “ Στοργή” και στη Κεφαλονιά το “Απόπλους”.

Δώσαμε μάχες για πρώτη φορά όλοι μαζί για να στήσουμε στην Κέρκυρα μια δομή, τον Διάπλου, δίνοντας λύσεις τοπικά, ουσιαστική προσφορά στους συμπατριώτες μας που το βιώνουν καθημερινά. **ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΛΥΟΥΝ.**

Ο λόγος είναι φανερός: ιδιωτικοποίηση και της ψυχικής υγείας μακριά από μας και τα παιδιά μας.

Πολλά τα χρήματα, πολλοί караδοκούν.

Δεν πρέπει ν επιτρέψουμε αυτή τη ψευτοψυχιατρική μεταρρύθμιση που επικαλούνται, ουσιαστικά συρρίκνωση δημοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και σταδιακή παράδοση στον ιδιωτικό τομέα.

Μαζί με την υπερσυγκέντρωση των υπηρεσιών στα μεγάλα αστικά κέντρα μια μάστιγα για την περιφέρεια για όλους εμάς που ζούμε μακριά.

Με το νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ανάπτυξη Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης της Ψυχικής Νόσου, ούτε Υπηρεσίες ανοιχτές στην κοινότητα για να μπορέσει να γίνει πράξη η αποασυλοποίηση.

Αντίθετα, το νέο νομοσχέδιο φτιάχνει έναν υπερσυγκεντρωτικό μηχανισμό διοίκησης, συνεχίζοντας την καταστροφή και την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στη χώρα και στην περιοχή μας που με πολύ κόπο και προσπάθειες έχουν στηθεί.

Η απόσυρση του νομοσχεδίου και η αποδοχή των θέσεων των φορέων και της κοινωνίας θα ήταν η καλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσαν να προσφέρουν στον τόπο.

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ ο Περιφερειάρχης:

1. Πως σκέπτεται να αντιδράσει η περιφερειακή αρχή στην προσπάθεια αλλοίωσης του χαρακτήρα και της λειτουργίας των τοπικών δομών και των Κέντρων Πρόληψης με τα οποία η σχέση μας είναι διαχρονική και ισχυρή;
2. Στην προηγούμενη περίοδο δεν υλοποιήθηκε η χρηματοδότηση του ΔΙΑΠΛΟΥ με ευρωπαϊκούς πόρους, με ευθύνη και της περιφερειακής αρχής. Σεις τι θα πράξετε σχετικά;

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Αλέξανδρος Μιχαλάς

Διονύσιος Γιακουμέλος