

Χωρίς αντίκρισμα τα μεγάλα λόγια για τα τραγικά προβλήματα υδροδότησης και λειτουργίας των Βιολογικών καθαρισμών στην Π.Ι.Ν..

Τραγική και επικίνδυνη συνεχίζει η κατάσταση υδροδότησης και λειτουργίας των Βιολογικών καθαρισμών στα νησιά μας. Περιοχές χωρίς νερό για μέρες ή και μήνα, με συνεχείς και πολύωρες διακοπές νερού, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, νερό με πετρέλαιο, λύματα από βιολογικούς στο δρόμο, εργαζόμενοι πέρα από τα όρια ανθρώπινης αντοχής. Η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια ανοχής, αντοχής, πολιτισμού και αξιοπρέπειας με τους κάτοικους, τους αγρότες, τους μικροεπαγγελματίες να βρίσκονται σε απόγνωση,

Η λογική κόστους – οφέλους, ο ελλιπής σχεδιασμός, αλλά και η υποταγή στα κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα έχουν αφήσει τα νησιά με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις στη χώρα από τη μία να πνίγονται με την πρώτη δυνατή βροχή και από την άλλη να μένουν χωρίς, όχι πόσιμο, αλλά ούτε καν τρεχούμενο νερό.

Οι ευθύνες κεντρικού και τοπικού κράτους είναι μεγάλες και διαχρονικές για την έλλειψη έργων ζωτικής σημασίας για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες σε νερό, για την άθλια κατάσταση, την ανυπαρξία απαραίτητων έργων ύδρευσης και άρδευσης, αφού αυτά δεν είναι στην προτεραιότητά τους, όπως είναι άλλα έργα για την περιβόητη «ανάπτυξη» με κριτήριο το κέρδος.

Οι συζητήσεις στην Κέρκυρα για τα φράγματα, τη μεταφορά από το Γαλάζιο Μάτι ή από την Σαγιάδα κόπασαν. Στην Ζάκυνθο η κατάσταση παραμένει τραγικά ίδια, στην Κεφαλονιά περιοχές κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη χωρίς όμως να προχωράει κανένα έργο με «έκτακτο ρυθμό», στην Λευκάδα περιμένουν χωρίς νερό, μετά την φωτογράφιση του Πρωθυπουργού παρουσία του κ Περιφερειάρχη, τον αγωγό που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενταχθεί στο ΠΔΕ! (εκτιμώμενος χρόνος το 2027!!!!)

Η χρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνήσεων της Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για «φαραωνικά μεγάλα έργα ή μικρά φράγματα» αποδείχτηκε κούφια, αφού ούτε τα μεγάλα ούτε τα μικρά έργα είδαμε ενώ δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν σε μελέτες και σε αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις εκτάσεων πασπαλισμένα με μπόλικη κοροϊδία.

Χωρίς αντίκρισμα τα μεγάλα λόγια κατά την περίοδο της όξυνσης του προβλήματος:

- Που είναι η έκτακτη χρηματοδότηση και η παροχή κάθε τεχνικής ή άλλης βοήθειας ώστε να βρεθούν λύσεις που θα εξασφαλίζουν επαρκές, φθινό και ποιοτικό νερό για το λαό και την λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών ;
- Που είναι η άμεση πρόσληψη του απαραίτητου επιστημονικού και εργατικού δυναμικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων , των ΔΕΥΑ των βιολογικών για να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προβλήματα της εγκατάλειψης του δικτύου;
- Πως προχωράνε έργα που καρκίνοβατούν; Τι μέτρα πάρθηκαν για τις ανεξέλεγκτες συνδέσεις ξενοδοχείων με βιολογικούς, για να προχωρήσουν, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να προχωρήσουν σε αυτόνομη λύση υδροδότησης και να μην υπερφορτώνουν το δίκτυο.
- Τι βγήκε από τις συναντήσεις με τις δημοτικές αρχές που έκανε η Περιφερειακή Αρχή; Υπάρχουν δήμοι που κατέθεσαν σχέδιο και μελέτη και περιμένουν χρηματοδότηση από την Περιφέρεια; Σε ποιο σχεδιασμό καταλήξατε για άμεσα μέτρα και μακροπρόθεσμα έργα, πως θα διεκδικήσετε από την Κυβέρνηση τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις και προσωπικό.

Η απάντηση στο Π.Σ, πριν από ένα μήνα, του κ. Περιφερειάρχη, ήταν ότι για τα μεγάλα προβλήματα της υδροδότησης της Κέρκυρας «μιλάει μόνο με τον Πρωθυπουργό». Λες και ο Πρωθυπουργός δεν κυβερνά δια των υπουργών του, λες και δεν είναι αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί την πολιτική που βιώνουμε !

Παράλληλα δια στόματος του βουλευτή της ΝΔ Κέρκυρας και υφ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής κ. Γκίκα, ο κ. Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί με την υδροδότηση της Κέρκυρας μετά την ΔΕΘ! Η αλήθεια βέβαια είναι ότι φιέστες και συνέδρια έχουμε ζήσει πολλά στην Κέρκυρα όπως και στα άλλα νησιά. Προκοπή δεν βλέπουμε .

Προς το παρόν έχουμε το «πυροτέχνημα» της αφαλάτωσης στη Νότια Κέρκυρα. Μέθοδος που ως φαίνεται προωθείται από την ΕΕ, αντί της αξιοποίησης των υδατικών πόρων, ιδιαίτερα κοστοβόρα, ενεργοβόρα ,πολλές φορές προβληματική, με ευθύνη του ιδιώτη διαχειριστή, όπως στο Μαθράκι με συνεχείς βλάβες στο εργοστάσιο αφαλάτωσης που οδηγούσαν σε πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές της υδροδότησης (η τελευταία μάλιστα διακοπή κράτησε πάνω από 15 μέρες).
Μέθοδος όμως κερδοφόρα για τους ιδιώτες.

Τα μόνα σχέδια που προχωράνε γρήγορα είναι τα σχέδια για παραπέρα εμπορευματοποίηση των υδάτων , την εμπλοκή ιδιωτών στη διαχείρισή του, η αύξηση της τιμής του νερού σε ύδρευση και άρδευση, τα σχέδια που προωθούν την «ατομική ευθύνη» για κατανάλωση νερού.

Την ίδια ώρα ΕΕ, Κυβέρνηση , Περιφέρεια :

- διαθέτουν ζεστό χρήμα «με ουρά» για να τονώνονται οι επενδυτικοί σχεδιασμοί των επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν το νερό, την ενέργεια, τα τρόφιμα, τη γη, να αποτελούν εμπορεύματα.
- εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, το υπερμνημόνιο του ταμείου ανάκαμψης και άλλα προγράμματα διατίθενται για την καπιταλιστική ανάπτυξη, που διαφημίζουν κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή.
- Εξαγγέλλουν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επιχορηγούν την «τουριστική βιομηχανία» αλλά έργα υποδομής μηδέν
- Για τα μεγάλα επιχειρηματικά κέρδη δεν υπάρχει κλιματική κρίση την οποία κυβέρνηση και περιφέρεια χρησιμοποιούν ως άλλοθι για την αντιλαϊκή καταστροφική πολιτική που καταληστεύει το περιβάλλον, το νερό, τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια, για να κερδίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι.

Η λειψυδρία δεν λύνεται με ανέξοδες δηλώσεις αλλά με σύγκρουση και ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων της Ν.Δ , του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Ε.Ε . Οι λαϊκές ανάγκες δεν θα μπουν σε προτεραιότητα από μια πολιτική και το προσωπικό της, στο κεντρικό κράτος ή στην Τοπική Διοίκηση που υπηρετεί το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων.

Σε προτεραιότητα μπορεί να τις βάλει μόνο ο αγώνας του λαού σε σύγκρουση με την πολιτική που τις θυσιάζει στο βωμό του κέρδους.

Ο Περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης

Παναγιώτης Σοφός